

Rare jongens, die romeinen.

Het eerste bericht over mensen die ten noorden van onze rivieren leefden, is afkomstig van een Romein. Zijn naam was : Gaius Plinius Sucundus maior. Hij leefde van 23 tot 79 na Christus. Hij schreef graag uittreksels over allerlei verschillende onderwerpen.

Plinius was áltijd aan het werk, dag en nacht. Overdag liet hij zich ronddragen in een draagstoel. Zo kon hij zelfs tijdens het reizen blijven lezen en schrijven. Hij vond lopen zonde van zijn tijd !

Bij zijn dood, op 56 jarige leeftijd, liet hij 160 rollen papyrus na, die aan twee kanten dichtbeschreven waren (papier, zoals wij dat kennen, werd toen niet gebruikt) In een van zijn teksten beschrijft hij hoe de mensen leefden in de streken waar wij nu wonen :

Twee keer per etmaal komt de Oceaan daar met geweldige watermassa's over een onmetelijke afstand opzetten [...]

Het arme volk woont daar op hoge terpen of dammen die ze eigenhandig hebben opgeworpen tot de hoogste waterstand die ze hebben meegemaakt.

Met hun hutten die ze erop hebben gebouwd lijken ze wel zeelieden, als heel het omringende land met water is bedekt. Wanneer het water zich heeft teruggetrokken zijn het net schipbreukelingen. [...]

Met de hand verzamelen ze slijk dat ze meer door de wind dan door de zon laten drogen. Met die turf verwarmen ze hun voedsel en hun door de noordenwind verkleumde lichamen. [...]

En deze volkeren spreken van slavernij als ze vandaag de dag door het Romeinse volk overwonnen worden !



Kun je in je eigen woorden nog eens zeggen hoe deze Romein aankeek tegen de mensen die in zijn tijd in het noorden van Nederland woonden ?